

*Nuum mien naam
As elkenien hum is vergeten
Gienien der van wil weten
Nuum jij hum dan
Nuum jij mien naam* (Marthijje Lubbers)

Bij de gedachtenisdienst van zondag

Bovenstaande tekst zong Marthijje Lubbers uit Rolde vorig jaar tijdens de gedachteniszondag. Ook aanstaande zondag gaan we de namen noemen van onze overleden gemeenteleden. Jaap Boersma speelt op het orgel en Jesse Wienke, conservatoriumstudent uit Rolde, speelt op de vleugel. De lezing is het laatste gedeelte van de vijf boeken van Mozes (de Torah): over de dood van Mozes op de berg Nebo, in het zicht van het beloofde land. Thema van de dienst is: "Zien uit de verte". We luisteren ook naar een prachtig lied van Stef Bos over dit afscheid van Mozes van het leven.

Na afloop van de dienst kunnen de familieleden het kaarsje meenemen dat voor hun geliefde is aangestoken, ook de familieleden die niet in de kerk waren. Wij hopen op een troostvolle en bemoedigende kerkdienst.



Opgave voor de kerkdienst

De kerkenraad heeft afgelopen woensdag opnieuw gekeken naar de voorwaarden waaronder we veilig naar de kerk kunnen, nu er sprake is van een toenemend aantal coronabesmettingen. Er is besloten dat we vanaf zondag nog slechts twee liederen (ingetogen) zingen: alleen het eerste en laatste lied en maximaal twee coupletten per lied. Verder is er niets veranderd: u moet zich weer opgeven om naar de kerk te kunnen gaan. Dat kan via de website (knop "Dienst Bijwonen") of telefonisch op vrijdag tussen 16.00 en 21.00 uur bij Renate Bolhuis (0683229104). De kerk is bij aanvang lekker warm, maar koelt wel af. Daarom is een warme jas nodig. En bij binnenkomst en vertrek is het dragen van een mondkapje weer verplicht. Neemt u zelf uw liedboek mee? De liedboeken in de kerk worden niet gebruikt.

Autovervoer

Het net opgestarte autovervoer is tijdelijk gestopt vanwege de oplopende besmettingen.

Ophalen kerkblad

Op 10 december komt het decembernummer van ons kerkblad weer uit. De bezorgers haalden tot nu toe de bladen 's avonds op. Dat tijdstip verandert. Voortaan kunnen de kerkbladen opgehaald worden tussen 15.00 en 16.00 uur in de consistorie, waar Harm en Trijny Schuring weer alles in orde hebben gemaakt.

Presentatie fietstocht Helsinki gaat niet door

De presentatie van onze fietsreis naar Helsinki hebben we vanwege de Coronamaatregelen uitgesteld naar het voorjaar. Wat in het vat zit....

Zinnige zondagavond 28 november afgelast

Ook de zinnige zondagavond van 28 november met weerman Jacob Kuiper is afgelast vanwege de huidige Corona-situatie.

Groet

Ik wens u allemaal een heel goed weekend, een goede viering zondag en een fijne week
Vrede en alle goeds!

ds. Jan Bos

VOORBIJ
DE TIJD
DAGEN
TEUREN
ZAL
GEMID
MEERZIN.
INKE
HEFDE
GENEEST
ZAL
BLIJVEN
DUREN.



**VIERING VAN DE JACOBUSKERKGEMEENTE
ROLDE**

Zondag 21 november 2021

**Op deze eeuwigheidszondag gedenken wij onze
overleden gemeenteleden**

Thema: ZIEN VANUIT DE VERTE

Voorganger	ds. Jan Bos
Ouderling	Bert Knol
Diaken	Gerik Hadders
Lector	Arie van Haeringen
Organist	Jaap Boersma
Vleugel	Jesse Wienke

Vleugelspel van Jesse Wienke

Vorbereidende stilte (*tijdens het consistoriegebed*)

DE VOORBEREIDING

Welkom door de ouderling (*hierna gaat de gemeente staan*)

Zingen **lied 221: 1** 'Zo vriendelijk en veilig als het licht'

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Zingen **lied 221: 3**

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
(hierna gaat de gemeente zitten)

Gebed voor de nood in de wereld

Glorialied 727: 1 en 2 'Voor alle heiligen' (orgel en stem)

Voor alle heiligen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht.
Halleluja, halleluja!

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Aansteken van de tafelkaarsen

Gebed om de heilige Geest

Lezing uit Deuteronomium 34 (uit de Nieuwe bijbelvertaling 2021)
(door de lector)

1 Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de Heer hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot aan Dan, 2 Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het westen, 3 de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan Soar. 4 De Heer zei tegen hem: ‘Dit is het land waarvan Ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat Ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.’ 5 Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in Moab, zoals de Heer gezegd had. 6 En de Heer begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. 7 Honderdtwintig jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. 8 De Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes’ dood tot de dertig dagen van rouw voorbij waren. 9 Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij vervuld was van de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee deden de Israëlieten wat de Heer tegen Mozes had gezegd. 10 Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. 11 Door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en al zijn dienaren, en aan heel zijn land. 12 Van alles wat Mozes’ krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest.

Muziek van Stef Bos – ‘Lied van Mozes’ (Onbereikbaar dichtbij)

De zon die komt op
Ik zie in de verte
Een groene vallei
Voorbij de rivier
Tijd om te rusten
Tijd voor de stilte
Mijn ogen zijn moe
Zoveel gezien

Ik zag de vrije val
Zag het gouden kalf
Zag ze drinken en dansen
Om zichzelf te vergeten
Ik zag een heilig vuur
En het diepste dal
Water uit een rots
Brood viel uit de hemel

En nu sta ik hier
Op een grens in de tijd
Dit is het eindpunt
De reis is voorbij

En daar aan de overkant
Ligt het beloofde land
En het is
Onbereikbaar dichtbij

Ik kan deze tijd
Soms niet meer lezen
Teveel onheils profeten
Met het hart op de tong
Ik zie mijn volk soms
Ontevreden
En ze weten vaak zelf niet
Waarom

Je hoeft op mij geen loflied te zingen
Ik heb alles gegeven
Het is volbracht
Ik ben te oud
Om opnieuw te beginnen
Geef liever ruimte
Aan een volgend geslacht

Overweging

v. zo moge het zijn
a. **Amen**

Moment van stilte

Muziek van Jesse: Erik Satie – ‘Gnosienne no. 1’

Lied 736 ‘Dat ons zorgen en werken ergens toe dient’ (orgel en stem)

Dat ons zorgen en werken ergens toe dient, –
dat ons leven hangt aan Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan zijn in het licht, rusten in vrede.

Dat ons schreien en lachen ergens toe leidt, –
onze liefde stoelt op Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan zijn in het licht, rusten in vrede.

Dat ons hopen en vertrouwen ergens op slaan, –
dat ons lijden voert tot Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan zijn in het licht, rusten in vrede

GEDACHTENIS VAN DE NAMEN

Inleiding

Muziek van Jesse: Bach – ‘een deel uit 1^e Franse suite’

Wij noemen de namen van onze overleden gemeenteleden.

Tijdens het lezen van de namen luisteren wij naar lied 961:

‘Niemand leeft voor zichzelf’



Nie-mand leeft voor zich-zelf
nie-mand sterft voor zich-zelf.
Wij leven en ster-ven voor God on-ze Heer,
aan Hem beho-ren wij toe.

Na het lezen van de namen steken wij ook één kaars aan voor alle slachtoffers van oorlog en geweld, één voor alle naamloos gestorven mensen en één voor alle slachtoffers van het Coronavirus.

Muziek van Jesse: Bach – een deel uit 1^e Franse suite

DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbeden afgesloten met:

Stil persoonlijk gebed

Onze Vader

Mededelingen (door de diaken)

Zingen **lied 753: 1 en 6** ‘Er is een land van louter licht’

Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneshijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Zegen

Orgel: 
A - men, a - men, a - men.

Gedicht

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.

Dietrich Bonhoeffer

COLLECTETOELICHTING:

Diaconie – Stichting Helper

Zit u in acute nood? Heeft u -om wat voor reden dan ook- even geen eten of drinken meer? Dan is er noodhulp voor u.

De noodhulp kan bestaan uit kleding, brandstof, eten of drinken. Het is altijd tijdelijk en bedoelt om op weg te helpen bij het zoeken naar een langdurige oplossing. U kunt voor noodhulp aankloppen bij de Stichting Helper of bij één van de kerken (diaconieën) in de gemeente Aa en Hunze. Maar zit u niet in nood en wilt u toch graag anderen helpen dan is dáár deze collecte voor.

Meer informatie via <https://helperaenhunze.nl>

Collecte Kerkrentmeesters – voor Kerkenwerk eigen kerk

Voor het eigen kerkenwerk kunt u naast de wekelijkse collecte ook uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde en voor beide collectes via de gift app:



U kunt deze dienst terugluisteren via www.kerkomroep.nl De tekst van de overdenking staat op de website: www.jacobuskerkrolde.nl De volgende viering van de Jacobuskerkgemeente is op zondag 28 november, eerste advent. Voorganger: ds. Jan Bos