

Meeleven

Deze week werd Gré van der Hoek (Rolderdingspillaan) geopereerd. Gelukkig is de operatie succesvol geweest maar het herstel zal lang duren. Marlien Alberts (Alterakker) is maandag ongelukkig gevallen en moest woensdag een spannende heupoperatie ondergaan. Het is gelukkig goed gegaan! Ze ligt nu nog in het ziekenhuis. We leven met al deze mensen mee en ook met de mensen die hier niet genoemd zijn en een moeilijke tijd doormaken.

Kerkdienst zondag

Aanstaande zondag gedenken wij onze overleden gemeenteleden. Wij heten hun familieleden van harte welkom. Martijje Lubbers zal twee liederen komen zingen. Uit de bijbel lezen we Lukas 24: 13-35, het bekende verhaal van de Emmaüsgangers. Ik heb dat verhaal gekozen omdat het in dit verhaal gaat over rouwende mensen, over de troost die zij ervaren door een (on)bekende derde, en omdat er in dit verhaal ook sprake is van een maaltijd. Zoals u weet zijn we in onze kerkdiensten bezig met maaltijdverhalen in het kader van het jaarthema "Aan tafel". Wij hopen op een troostvolle viering.

Kledingsortering

Dinsdag en woensdag wordt er in het Tichelhoes kleding gesorteerd voor de mensen in Papenvoort en voor asielzoekers in de rest van onze gemeente. Er zijn al verschillende vrijwilligers, maar mocht u nog even mee willen helpen dan kan dat. Aanmelden bij Hilly Lubbers: 0592 242823. Of kom gewoon langs.

Aan Tafel!

Maandagavond 28 november sluiten we het eerste deel 'Aan Tafel' – het jaarthema van de PKN- af met een **voorstelling van Kees Posthumus en Henk van Glabbeek**. Zij zullen ons meenemen in bekende en minder bekende maaltijdverhalen uit de bijbel en die op geheel eigen wijze hervertellen. Denk aan het laatste avondmaal, maar ook bijvoorbeeld aan de Perzische maaltijden van Esther en het fruithapje van Eva. De verhalen worden afgewisseld met oosterse muziek van Henk Glabbeek. Het belooft een bijzondere avond te worden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd voor deze voorstelling. De entree is gratis; een vrije gift ter dekking van de onkosten wordt echter op prijs gesteld.

Datum : Maandag 28 november
Aanvang : 19:30 uur; kerk open vanaf 19:00 uur



Groet

Ik wens u en jou een goed weekend en een goede viering op zondagmorgen en een goede week.

Vrede, en alle goeds

ds. Jan Bos



Bineke Smit – Emmaüsgangers

Viering van de Jacobuskerkgemeente Rolde

Op deze Eeuwigheidszondag gedenken we onze overleden gemeenteleden

20 november 2022

organist: Tiny van Nimwegen
ouderling: Hilly Koopman
diakenen: Gré Kornelius
lector: Renate Bolhuis
kosters: Willy en Hotse Hoekstra
voorganger: ds. Jan Bos

Orgelspel

Vorbereidende stilte (*tijdens het consistoriegebed*)

DE VOORBEREIDING

Welkom door de ouderling

Zingen: lied 221: 1,2 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Zingen: **lied 221: 3**

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

(hierna gaat de gemeente zitten)

Kyrië-gebed

Glorialied: Glorialied: Zingt volop Gods lof
(tekst: Sytze de Vries melodie: lied 150a)

Zingt volop Gods lof, de hemelen rond.
Verblijdt u in Hem, een lied in de mond.
Gij engelen, machten voor Zijn aangezicht.
En zingt u te buiten, in 't hemelse licht.

Zingt volop Gods lof, gij, aarde in koor,
stem in met het lied, dat daar wordt gehoord.
Bezing Zijn genade, gij schepping looft Hem,
die u leerde zingen, geef liefde uw stem.

Zingt volop Gods lof, laat horen de klank,
van snaren en fluit, betoon Hem uw dank,
met al wat geluid geeft, sla aan het akkoord,
van wat Hij gedaan heeft en zing het dan voort.

Zingt volop Gods lof, want waardig is Hij,
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij,
tot leven geroepen, voor liefde bestemd,
besteedt dan uw adem, aan zingen voor Hem.

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Aansteken van de tafelkaarsen

Gebed om de heilige Geest

Lezing: **Lucas 24: 13-35** (door de lector)

13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: 'Waar lopen jullie toch over te praten?' Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: 'Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?' 19 Jezus vroeg hun: 'Wat dan?' Ze

antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen, die zeiden dat Hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25 Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebben zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij en de Profeten. 28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. deed alsof Hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna de dag loopt ten einde.’ Hij ging met hen mee en bleef bij hen. 30 met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. 32 zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’ 35De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.



hadden
jullie dan
geloven
lijden
Hij hun
Mozes
Jezus
Hem op
avond en
Toen Hij

geopend
Daarop
ons
meteen
tegen

Zingen: lied 647: 1,2,3 Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos

Voor men-sen die naam-loos,
kwets-baar en weer-loos
door het le-ven gaan,
ont-waakt hier nieuw le-ven,
wordt kracht ge - ge-ven:
wij krij-gen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan
weerklinken hier woorden
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

Overweging

v. zo moge het zijn

a. Amen

Zingen: Ga maar gerust
(tekst: Sytze de Vries)



1. Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan.



Ik ben je ba - ken, ook in die pe nacht



Ik ben de stem, die steeds in jou zal op staan



Ik ben de hand, die op je vriend - schap wacht.



Ik ben het licht, dat voor je voe - ten uit - gaat



Ik ben de wind waardoor je a - dem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.

Ik ben de verte, die verlangend wenkt.

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,

ben Ik de hand, die al je tranen wist.

GEDACHTENIS VAN DE NAMEN

Inleiding

Martijje Lubbers zingt: Nuum mien naam

As het lang leden is,

maor nog niet over is

Umdat der zoveul is gebeur

A'w hiele stukken toen

Nog kunden overdoen

Wat was de toekomst dan aans kleurd.

Maor aj mien letters spelt

Dan vuul ik het nog wel

As je ze langzaam zeggen wilt

Ik krieg betiekenis

De tied die ik heb mist
Je woorden maakt dan het verschil

Nuum mien naom
Nuum mien naom
As elkenien hum is vergeten
Gienien der van wil weten
Nuum jij hum dan
Nuum jij mien naom

As ik het niet meer weet
As alles is vergeten
Help jij dan met um 't weer te zien

Pak jij me bij de haand
En vörm je mien verstaand
Wees je mien wezen bovendien

Het huuft niet elke dag
Ok af en toe dat mag
Maor weet wel dat ik der op reken

Mien elke letter wel
En praot niet al te snel
Maor leg een zachte, warme deken

refrein

Wij noemen de namen van onze overleden gemeenteleden.

Tijdens het lezen van de namen zingen wij: lied 961



Nie-mand leeft voor zich-zelf
nie-mand sterft voor zich-zelf.
Wij leven en ster-ven voor God on-ze Heer,
aan Hem be-ho-ren wij toe.

Na het lezen van de namen steken wij ook een kaars aan voor alle slachtoffers van oorlog en geweld, één voor alle naamloos gestorven mensen, één voor alle omgekomen vluchtelingen in de wereld.

Marthijje Lubbers zingt: Nooit bin ik klaor

Nooit bin ik klaor um je te verliezen
Nooit bin ik klaor veur een leven apart
Nee, 'never' nooit niet zul ik je willen missen
Je zit in mien bloed, je zit in mien hart

Al wee'k wal dat het ooit gebeurt

Ik hoop dat het nog ieuwig duurt
Ik hoop dat wij dan alles zegt hebt wat nog mus
Al is er ja nooit ien recept
En weej niet hoeveel tied aj hebt
ik hoop dat wij dan alles in het leven hebt leefd

Hoe moet ik deur in een wereld zunder?
Hoe moet ik deur aj niet bij me bint
Kuj mij dan helpen deur in mij deur te leven
Dat ik alles van je nog altied bij me heb

Dan kniep ik stief mien ogen dicht
En nog kiek ik in je gezicht
En ik heur je stem nog en je lach

Dan weet ik dat het goed west is
En ondanks dat ik je nog mis
Da'k alle herinnering nog oproepen kan

Nooit zal ik je dus eigenlijk verliezen
Nooit bi'j warkelijk wied vort van mij
Nee, 'never' nooit niet, huuf ik je echt te missen
Je zit in mien bloed, je zit in mien hart

Gelegenheid om naar voren te komen en een kaars aan te steken voor een overleden geliefde aan wie u/jij denkt.

Orgelmuziek: Prelude Funèbre - Jacques-Nicolas Lemmens

DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbeden

Stil persoonlijk gebed

Onze Vader

Mededelingen en inzameling der gaven (door de diaken)

Zingen: lied 753 **Er is een land van louter licht**

Zegen

Orgelmuziek: Après un rêve - Gabriël Fauré

De familieleden van onze overledenen komen zijn uitgenodigd om na de dienst het kaarsje met de naam van hun geliefde op te halen.

In de kerkenraad is besloten dat we elkaar in de kerk zo min mogelijk handen geven vanwege Corona. De predikant en de ouderling kunnen u dus geen hand geven bij de uitgang. Er is voor iedereen koffie en thee en ranja in het koor van de kerk. Welkom!

Collecten

Diaconie: - Stichting Actie Calcutta biedt kansarme kinderen in India een betere toekomst door hun schoolopleiding te financieren. Jaarlijks worden ongeveer 12.000 kinderen in dorpschooltjes of internaten zo ondersteund. Projecten die ook door SAC in India gerealiseerd worden: sanitaire voorzieningen, schoolgebouwen en zonnecelprojecten. Sinds een aantal jaren heeft de Jacobuskerkdiaconie zeven kinderen geadopteerd, die hierdoor onderwijs en goede voeding krijgen.

Collecte Kerkrentmeesters - voor Kerkenwerk eigen kerk
Voor het eigen kerkenwerk kunt u naast de wekelijkse collecte ook uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde
en voor beide collectes via de gift app:



U kunt deze dienst terugluisteren via www.kerkomroep.nl.
De tekst van de overdenking staat op de website:
www.jacobuskerkrolde.nl.

De volgende viering van de Jacobuskerkgemeente is op zondag 27 november. Voorganger op deze eerste adventszondag is ds. Jan Bos.